

ביצד הנהלת הארגון יוצרת בקרוב העובדים נכונות לדוח על תלונה

רעות שבבו

תקציר

הרבות הארגונים, מכל קשת העיסוקים, מתמודדים על בסיס יום יומי וחלק מהנהלותם השוטפת, עם תלונות לקוחותיהם. מחקרים שונים שנערכו מעידים על כך שתלונות ולמידה אפקטיבית מהן, יעלות לארגון בהיותו משפרות את השירות הניתן לקוחות, את שביעות רצונם ובהתאם את רוחם הארגון. עד עתה נידונו תלונות לקוחות בספרות המחברת בעיקר מפן של הלקוחות ורך מחקרים מעטים עוסקו בנושא מנוקדת המבט של נותני השירות, והעליו כי לאלו האחרונים נכונות נמוכה לדוח על תלונות לקוחות לגורמים שונים בארגון.

בשל החשיבות הרבה שבתמודדות נcone עם תלונות, מבקש מחקר זה לדון בהרחבה בתלונות לקוחות בארגונים עסקיים ובמוסרים הארגוניים המועברים בארגונים מעין אלו, העשויים להוביל להגברת נכונותם של נותני השירות לדוח על תלונות.

על מנת לעשות זאת, תובה סקירה של הספרות המחברת הקיימת, העוסקת בנושא התלונות מגוון היבטים. תידן שאלת חשיבותו של מתן שירות אICONטי לKOח, התמודדות Ncone עם תלונות לKOח חלק מאותו שירות אICONטי ולמידה ארגונית מתלונות LKOch. מטרת המחבר הינה לתאר כיצד עוברים מסרים ארגוניים בנוגע לדיווח על תלונות לקוחות. לשם כך יעשה שימוש במסגרת התיאורטית של אקלים, העוסק בין היתר באופן בו מועברים מסרים ארגוניים, וידונו סוגים האקלים הידועים בספרות המחברת. אקלים שירות יידן בהרחבה בשל הקשר של אקלים זה לעולם התוכן אותו אני מבקש לחקור ולאקלים לדיווח על תלונה, אשר טרם דובר עליו בספרות המחברת.

שאלת המחבר העומדת בסיסו של מחקר זה הינה מהן הדרכים והשיטות באמצעות הנהלה מעבירה לעובדים מסרים בנוגע לחשיבות הדיווח על תלונה. הטענה המרכזית הינה שהמסרים השונים המועברים בארגון, יחד עם התנוגויות של מנהלים בדרגים שונים, מגבירים את Ncone העובדים לדוח על תלונות לקוחות. ניכר כי המסרים וההתנוגויות דהינו המדיניות המוצחרת והמדיניות המימושה, עשויים ליזור בארגון אקלים לדיווח על תלונה, אקלים אשר כאמור טרם דובר עליו בספרות.

מחקר זה הינו מחקר אICONטי, לפיך התבצע איסוף הנתונים באמצעות ראיונות חצי מובנים. נערכו ראיונות עם 35 מנהלים בדרגים שונים ומארגונים העוסקים בתחוםים שונים, במטרה לבחון את האופן בו הם מעבירים לעובדים מסרים ארגוניים בנוגע לחשיבות הדיווח על תלונה. המידע אשר התקבל מהראיונות סוג במערכות ניתוח תוכן לכדי קטגוריות ותמות מרכזיות ולאחר מכן נערך דיוון בתוצאות שהתקבלו.

חשוב להציג כי המנהלים שראינו לצורך המחקר מגיעים כולם מארגוני עסקיים, המספקים רק להקוותיהם שירותים מסחריים, לא רואינו מנהלים מארגוני ציבוריים או מארגוני ללא כוונות רוחות.

מצאי המחקר מראים כי בארגונים שונים נעשה שימוש משולב במדיניות מוצהרת ובמדיניות מושמת על מנת להוביל לעובדים מסרים בנוגע לחשיבות הדיווח על תלונות לקוות. נראה כי בארגונים המעוניינים להוביל לעובדים מסרים בנוגע לדיווח על תלות לקוות, מיחסת ההנלה הבכירה חשיבות לנושא, דהיינו יש עיסוק בנושא ברמת המדיניות המוצהרת. עוד נמצא כי מסרים מועברים גם באמצעות מדיניות מושמת, למשל באמצעות העברת מסרים מנהלים לעובדים על בסיס קבוע; באמצעות בקרה על דיווח התלונות ובאמצעות מתן יחס חיובי לעובדים המרבים לדוח על תלונות.

לבסוף, מוגנות מגבלות המחקר וריעונות למחקרים המשך בתהום. המגבלה הראשונה נועצה בעובדה שהמדגם מכיל 35 מנהלים מארגוני עסקיים בלבד. בשל כך, יכולת הכללת הממצאים מוגבלת ולא ניתן לקבוע בוודאות האם התוצאות תואמות אף את המתරחש בארגונים מהמגזר השלישי, ללא כוונות רוחות. מגבלה נוספת של המחקר קשור להיותו המחקר הראשון העוסק בשנתנה אקלים לדוח על תלונה. בהיותו מחקר חלוצי, רישימת הקטגוריות והתמותה נבנתה בפעם הראשונה לצורכי המחקר ולכן אף לא נערך לה מבחני תוקף ומהימנות. במחקר המשך מומלץ לבצע מדידת אקלים כמותית על מנת לבדוק את קיומו של אקלים לדוח על תלונה בארגונים השונים ואת התפישות של העובדים בנושא. בנוסף, הראיונות שהתקיימו עם המנהלים הראו כי ישם נושאים אשר אינם נידונים בחלק מהארגוני, ברמת המדיניות המוצהרת או המושמת. במחקר המשך ניתן יהיה לבדוק האם עצם העובדה שהמנהל אין עוסקים באותו הנושא מובילת לביעות ארגוניות בשירות.