

## מה מונע ומה מניע ל��וח להגיש תלונה בשירותי בריאות

מירה דוירי

### תקציר

כיום, ארגונים רבים המספקים שירות מבינים את החשיבות של מתן שירות אICONI, אשר תואם את ציפיות הלוקחות ומעלה שביעות רצונם, ואת הצורך ליצור חוות ל��וח חיובית. אחת הדרכים בהן ניתן להשיג מידע אודזות תפיסת הלוקוח לגבי טיב השירות הנadan הינה דרך המשובים ובעיקר התלונות המוגשות לטפק השירות. עם זאת, למרות העלייה במידעות בקרב ספקים השירות לחשיבות התלונות, מספר רב של מחקרים מראים כי רוב הלוקחות הלא מרוצים לא מתלוננים, ולפיכך ספקים שירות מאבדים מידע חשוב מחד, בעוד קולם של לקוחות לא נשמע מайдן.

רוב המחקרים לגבי תלונות לקוחות בתקמידו בתלונות לגבי שירותים מסחריים, עם דגש על לקוחות אשר השמינו את קולם בדרך זו או אחרת. מטרת המחקר הנוכחי לנסות לשפוך אור על סוגיות הקשורות ל��וחות אשר למרות שהם מזהים כשל בשירות הנadan, הם בוחרים לא להתלוון. המחקר הנוכחי בודק גורמים המשפיעים על התנהגות תלונה במערכות הבריאות במדינת ישראל, לאור החשיבות של שירות בריאות לכל אזרח ואזרחות. באופן ספציפי, המחקר התקמיד במשתנים אישיים או פסיכולוגיים: מסוגיות עצמאיות, עמדות כלפי התלונות ותפיסה עצמאית לגבי ידע ויכולות הלוקחות, ובתרומות להסביר התנהגות תלונה ולהבחנה בין שלוש קבוצות של לקוחות - כאלו שלא ראו סיבה להتلונן, כאלו שהتلוננו בפועל, ו לקוחות שלמרות זיהוי העילה לא הבינו את קולם מול ארגון השירות. שאלות המחקר נבדקו דרך ניתוח תשובות שניתנו בראיון טלפון עם מדגם ארכי מייצג של 1250 נבדקים מהאוכלוסייה הכללית ביישובים דוברי עברית במדינת ישראל.

תוצאות המחקר מראות כי בקרוב לקוחות שהגישו תלונה הייתה רמה גבוהה יותר של מסוגיות עצמאיות, עמדות חיוביות כלפי התלונות ותפישת ידע לגבי זכויות יותר גבוהה, בהשוואה ל��וחות שזיהו עילתה אך לא הגיעו לתלונה ומשתנים אלה יכולים לנבא ולזהות לקוחות שניקטו פעולה ויתלוון במידה והשירות לא תואם את רמת צפויותיהם. לעומת זאת, נמצא כי משתנים דמוגרפיים כגון מגדר, גיל, והשכלה אינם עמודים בקשר עם התנהגות התלוננה.

חשיבות המחקר הנוכחי היא בתורמתו להבנת הגורמים המשפיעים על התנהגות הלוקחות במצבים של כשל ואי שביעות רצון מהשירות שהתקבל. המחקרבחן מה מניע ומה מונע ל��וחות לדוח לטפק השירות על כל שקרה ולנקוט בפועל כמו הגשת תלונה לטפק, על ידי בוחנות והשוואת משתנים אישיים ודמוגרפיים, באופן ספציפי בתחום השירותים הבריאותיים כאשר רוב המחקרים הקודמים בתחום התנהגות תלונה בוצעו במגזר העסקי והתקמידו במורים בר קיימה. זו הפעם הראשונה בה נערך סקר טלפון רחב היקף בקרוב מדגם ארכי מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בנושא תלונות במערכות הבריאות. פרק הדיוון עוסק בהשלכות העיינות והיחסיות של תוצאות המחקר, ובכלל זה בין השאר בכך בהרחבת ההתייחסות למשתנים פסיכולוגיים אשר משפיעים על הבעת הקול של לקוחות ביחס לשירותי בריאות, ומצביע הצעות למחקרים נוספים בעניין.